



## Siyasa Belgesi-15

29 Eylül 2022

### Özet

*Afrika'daki Kadın, Barış ve Güvenlik gündemi, BM Güvenlik Konseyinin (BMGK) 1325 sayılı kararından ve çatışmaların çözülmesi, barışı koruma ve barışın inşasına kadınların katılımı için bir çerçeve sağlayan dönüm noktası niteliğindeki kadın, barış ve güvenlik konulu, dokuz BMGK karardan kaynaklanmaktadır. Bu kararlar, çatışma bölgelerinde kadın haklarının korunmasını ve kadınlara karşı işlenen savaş suçlarının kovuşturulmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Bu kararlarda ayrıca daha fazla sayıda kadının çatışmalar konusunda arabuluculuk yapması, barış görüşmelerine katılması ve ateşkes denetimi yapan güvenlik güçlerinde ve barışı tesis eden kuruluşlarda daha fazla görev alması çağrısında bulunmaktadır. Afrika'daki Kadın, Barış ve Güvenlik gündeminin durumu nedir ve COVID-19 salgını, Rusya-Ukrayna savaşı ve iklim değişikliği krizi gibi küresel gelişmelerden nasıl etkilenmiştir? Bu yazıda, bu sorular cevaplanmaya çalışılmakta ve bu küresel olayların kadınların yaşamı ve Kadın, Barış ve Güvenlik gündemini Afrika'da etkin bir şekilde uygulamak için gerçekleştirilen faaliyetler ve eylemler üzerinde olumsuz etkilere sahip olduğu öne sürülmekte ve bu zorlukları ele almaya yönelik bazı politika önerileri sunulmaktadır.*

### Küresel Gelişmelerin Afrika'daki Kadın, Barış ve Güvenlik Gündemine Etkisi

*Prof. Christopher Isike*

*Prof. Nkechika Ibe*

### GİRİŞ

Mayıs 2000 Windhoek Bildirgesi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin dönüm noktası niteliğindeki 1325 (2000) sayılı Kararı olarak Kadın, Barış ve Güvenlik gündeminin kabul edilmesine büyük bir ivme kazandırmıştır. Gündemin asıl amacı, kadınları korumanın yanı sıra barış ve güvenlik konularında kadınların hak ve çıkarlarının desteklenmesini sağlamaktır. 1325 sayılı Kararın kabul edildiği tarihten itibaren, BMGK kadın, barış ve güvenlik konulu 1820 (2008), 1888 (2008), 1889 (2009), 1960 (2010), 2106 (2013), 2122 (2013), 2242 (2015), 2467 (2019) ve 2493 (2019) dokuz karar daha kabul etmiştir. Bu kararlar, kadınların çatışma çözümü, barışı koruma\* ve barışı inşa etme misyonlarına, yerinden edilmiş insanlar için oluşturulan kamplarda liderlik ve yönetime ve yaraların sarılması için sağlanan kaynakların dağıtımına daha fazla katılımı için küresel bir çerçeve sağlamaktadır. Ayrıca, çatışma bölgelerinde kadın haklarının korunmasını ve kadınlara karşı işlenen savaş suçlarının kovuşturulmasını sağlamaktadır. Kadınların BM Barış ve Güvenlik gündemine dahil edilmesi, esasen, toplumda kadınlara atfedilen cinsiyet rollerini analiz etmeye ve daha kapsayıcı ve güçlü barış ve çatışma çözümü süreçleri sağlamak için fırsatlar yaratmaya yönelik bir girişimdir. Kararların bir kısmı kadınların güvenlik ve barışa aktif katılımına odaklanırken, diğerleri kadınların çatışma kaynaklı cinsel şiddet mağduru olmalarının önlenmesine yöneliktir. Bu arada, kadınların ve çocukların çatışma sonrası iyileşmesi, yeniden entegrasyonu ve yerleştirilme süreçlerine dahil edilmesi ihtiyacı için yeni paradigmlar ortaya çıkmıştır.

Aynı zamanda, Kadın, Barış ve Güvenlik gündemi dört temel sütun üzerine kuruludur: Önleme, Katılım, Koruma ile Yardım ve İyileştirme. Bunlar, gündemin gerçekleştirilmesine yönelik adımların atıldığı, tavsiyelerde bulunduğu, politikaların oluşturulduğu ve geliştirildiği ve etkinin ölçüldüğü bir temel oluşturmaktadır. Bu kararları kabul eden ve BM Kadın, Barış ve Güvenlik eylem planını ele alan üye devletler, genellikle bu sütunları daha da genişleterek müdahaleleri daha da daraltmakta ve faaliyetleri ve programları yerelleştirmek için çerçeveler oluşturmaktadır.

\* Örneğin, barışı koruma amaçlı güvenlik güçlerinde kadınların yer almasına yönelik BM 2028 hedefleri kapsamında askeri birliklerde görev yapan kişilerin %15'inin ve askeri gözlemciler ve karargah subaylarının %25'inin kadın olması hedeflenmektedir.





29 Eylül 2022

Kadın, Barış ve Güvenlik gündemi dört temel sütun üzerine kuruludur: Önleme, Katılım, Koruma ile Yardım ve İyileştirme. Bunlar, gündemin gerçekleştirilmesine yönelik adımların atıldığı, tavsiyelerde bulunulduğu, politikaların oluşturulduğu ve geliştirildiği ve etkinin ölçüldüğü bir temel oluşturmaktadır.

Afrika, sürekli olarak barış ve çatışma konularına kadınların katılımı ve kadınların korunmasının önemine dikkat çeken kıtasal ve bölgesel düzeyde düzenleyici normlar, politikalar ve çerçeveler geliştirmektedir\*. Afrika Birliği, bir yandan Kadın, Barış ve Güvenlik gündeminin düzgün bir şekilde uygulanmasını sağlamak için UNSCR 1325 gibi küresel taahhütleri kabul ederken, diğer yandan Barış ve Güvenlik Konseyi (PSC) aracılığıyla çatışma durumlarında kadın sorunlarını ele almaya yönelik araçları ve ilkeleri ortaya koymaktadır. Örneğin, Kadın, Barış ve Güvenlik konusundaki 4 temel sütunu (önleme, katılım, yardım ve iyileştirme) temel alan Afrika Birliği, Afrika'da Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine İlişkin Resmi Bildirgeyi (SDGEA), Maputo Protokolünü, Kadın, Barış ve Güvenlik gündemini teşvik etmeye ve uygulanmasını iyileştirmeye yönelik çalışmalara yardımcı olmak için tasarlanmış olan Afrika Birliği Cinsiyet ve Kadınları Güçlendirme Stratejisini (2019) ve her şeyden önce Gündem 2063'ü (Amaç 6, özellikle Afrika'nın kalkınmasında kadınların merkezi rolünü kabul eder) kabul etmiştir. Kadın, Barış ve Güvenlik gündeminin Afrika'da uygulanmasını izlemek ve raporlamak için oluşturulmuş Afrika Birliği Kıtasal Sonuçlar Çerçevesidir (CRF) bu kapsamda ele alınması gereken kritik bir belgedir. Afrika Birliği'nin, Bölgesel Ekonomik Toplulukların ve genel olarak ülke hükümetlerinin övgüye değer pek çok politika çerçevesini engelleyen uygulamaya ilişkin sorunlar göz önüne alındığında bu önemli bir

\* Örneğin, kıta düzeyinde 14 araç ve bölgesel düzeyde 28'den fazla araç bulunmaktadır.

hususdur. Kıtasal Kaynak Çerçevesi (CRF), Afrika'nın dönüşümü için Gündem 2063 bağlamında gerçekleştirilen yasa ve politika reformları ile kurumsal reformlardan yararlanmaktadır. Farklı hedefler kapsamında belirli toplumsal cinsiyet hedeflerinin ve eylemlerinin nasıl uygulandığına dair bir izleme ve raporlama aracı sağlayarak, özellikle toplumsal cinsiyet, barış ve güvenlik alanındaki gündem çalışmalarını desteklemektedir. Dolayısıyla, Afrika'da Kadın, Barış ve Güvenlik gündeminin uygulanmasını yalnızca hesap verebilirliğe yönelik bir araç sağlayarak değil, aynı zamanda Afrika Birliği üye devletlerini ve Bölgesel Ekonomik Toplulukları teşvik ederek hızlandıracaktır. Bu çerçeve, ayrıca veri toplama çalışmalarına katkıda bulunmakta ve kıtadaki barış ve güvenliğe ilişkin kararları şekillendirmektedir.

Ulusal düzeyde, 2000'den bu yana, Afrika Birliği üyesi devletlerin yarısından fazlası (32), Kadın, Barış ve Güvenlik gündeminin uygulanması için taslak görevi gören Ulusal Eylem Planları (UEP) hazırlamıştır. Nijerya örneğinde olduğu gibi bunlardan bazıları, önleme, katılım, koruma, teşvik ve kovuşturma başlıklarından oluşan beşli bir modeli yerleştirmiş ve benimsemiştir. Bu UEP'ler artık daha iyi bir şekilde oluşturulmaktadır ve %88'i ölçülebilir göstergelere sahip bir izleme çerçevesi içermektedir. Bu nedenle, kıtada Kadın, Barış ve Güvenlik gündeminin uzun vadede gerçekleştirilmesi için hayati önem taşıyan hükümetlerin politika taahhütleri ve eylemlerini ortaya koymaları açısından hala önemli bir kurumsal araç olmaya devam etmektedirler\*\*.

Ancak, Afrika'daki Kadın, Barış ve Güvenlik gündeminin önünde engel teşkil eden birkaç iç ve dış faktör bulunmaktadır. Bu belgede, Afrika'daki bu gündemi etkileyen dış/küresel gelişmelere odaklanılmaktadır. Küresel topluluk, her aşamada yeni olaylarla sürekli olarak gelişmektedir. Örneğin Afrika ile Küresel Kuzey arasındaki gelişmişlik farkı göz önüne alındığında, bir bölge olarak Afrika genellikle bu olaylara karşı savunmasızdır. Barış ve güvenlik alanında, bu küresel olaylardan bazılarının kadınların yaşamları ile Kadın, Barış ve Güvenlik gündemini Afrika'da etkin bir şekilde uygulamak için gerçekleştirilen faaliyetler ve eylemler üzerinde genellikle bozucu etkileri vardır. Bu nedenle,

\*\* Bkz. KBG Odak Noktası Ağı: <https://wpsfocalpointnetwork.org>



29 Eylül 2022

bu küresel gelişmelerden bazılarını vurgulamak ve bunların Afrika'da bu gündemin uygulanmasını nasıl engellediğini ve/veya etkilediğini ortaya koymak hayati önem taşımaktadır. Belge daha sonra bu zorlukları ele almaya yönelik politika önerileri sunacaktır.

Küresel topluluk, her aşamada yeni olaylarla sürekli olarak gelişmektedir. Örneğin Afrika ile Küresel Kuzey arasındaki gelişmişlik farkı göz önüne alındığında, bir bölge olarak Afrika genellikle bu olaylara karşı savunmasızdır. Barış ve güvenlik alanında, bu küresel olaylardan bazılarının kadınların yaşamları ile Kadın, Barış ve Güvenlik gündemini Afrika'da etkin bir şekilde uygulamak için gerçekleştirilen faaliyetler ve eylemler üzerinde genellikle bozucu etkileri vardır.

#### **2020-2022 DÖNEMİNDE MEYDANA GELEN KÜRESEL GELİŞMELER**

2020 ile 2022 arasındaki üç yıllık dönemde meydana gelen bir çok küresel gelişme bulunsa da yoksulluğun ve eşitsizliğin kadınlaşmasının yaygın olduğu Afrika başta olmak üzere dünyanın her bölgesinde kadınların refahı ve onların barış ve güvenlik konularındaki temsilcilik görevleri üzerinde doğrudan olumsuz etkisi olan üç temel gelişmeye odaklanılacaktır. Bu üç gelişme COVID-19 salgını, Rusya-Ukrayna savaşı ve İklim Değişikliği Krizidir.

#### **COVID-19 salgını**

İlk olarak Çin'in Wuhan şehrinde tespit edilen yeni koronavirüs salgını (COVID-19), daha sonra tüm dünyaya yayılarak toplumlara geniş çapta etkilediği belgelenen beşinci salgın olmuştur. Ocak 2020'de Dünya Sağlık Örgütü ölümcül

bir virüsün yayıldığını duyurmuş ve dünya çapında bir halk sağlığı acil durumu ilan ederek liderleri, riskleri azaltmak için gerekli adımları atmaya davet etmiştir.

Vatandaşlar üzerindeki etkileri azaltmak için tecrit ve izolasyon uygulamaları zorunlu hale gelince pek çok ülke, beklenmedik yönde gelişen olaylarla mücadele etmek durumunda kalmıştır. Dünyanın farklı yerlerinde vakaların artmasıyla birlikte, tıkanan ekonomik, sosyal ve siyasi faaliyetler ve sağlık mevzuatları, neredeyse tüm hükümetler ve BM dahil olmak üzere bölgesel/kıtasal kurumlar için öncelik haline gelmiştir. Mart 2020'de BM, COVID-19 salgını ile mücadele için 15 milyon ABD doları bütçe ayırmıştır. Salgın ile ilgili en son istatistikler, dünya genelinde 6,64 milyon ölümlerle birlikte 646 milyondan fazla vaka kaydedildiğini göstermektedir. Küresel bir olgu olarak COVID-19 küresel, bölgesel ve ulusal yönetimi istikrarsızlaştırarak sürdürülebilir bir dünya inşa etmeye yönelik yaklaşımlara zarar vermiştir.

Kıtadaki çoğu ülkede sağlık altyapısının ve hizmet sunumunun kötü durumu göz önüne alındığında, Afrika'da çok sayıda COVID-19 ölümü olduğuna dair iç karartıcı bir tahminde bulunulmuştur. Ancak, bu belgenin yazıldığı tarihte bildirilen 12.423.000 milyon vaka ve yalnızca 256.000 COVID-19 ölümüyle Afrika, milyonlarca ölümlerle ilgili tahminlerin yanlış olduğunu kanıtlamış görünmektedir. Çoğu belgelenmemiş olan birçok faktör bunu açıklamaktadır, ancak esas olarak Afrika Birliği'nin proaktifliği ile birlikte bölgesel halk sağlığına yönelik yerleşik kurumsal kararlılık Afrika Hastalık Kontrol Merkezi (ACDC) aracılığıyla önemli bir rol oynamıştır. Kıtaya yayılan salgını izlemek ve test ve takip çalışmaları yapmak için COVID-19 Testini Hızlandırma Ortaklığı (PACT) aracılığıyla bir müdahale geliştirilmiştir. Ancak bunların hiçbirisi, COVID-19 salgınının özellikle ilk zirvesi sırasında kıta üzerindeki olumsuz sosyal, ekonomik ve siyasi etkileri engelleyememiştir. Örneğin, açlığı, yoksulluğu ve eşitsizliği daha da artırarak insanların yaşamlarında ve geçim kaynaklarında büyük aksamalara neden olmuştur (Reuters, 2022). Salgın aynı zamanda hem alt bölgesel hem de kıtasal düzeylerde farklı hedefler üzerinden farklı kalkınma alanlarında ulaşılan önemli gelişmeleri de tehdit etmiştir.





29 Eylül 2022

### **Rusya-Ukrayna Savaşı**

Dünya, şimdiye kadar kaydedilen en ölümcül salgınlardan birinden kurtulmaya çalışırken, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle birlikte hem geniş kapsamlı siyasi hem de ekonomik sonuçları olan bir savaşa sürüklenmiştir. 24 Şubat 2022 tarihinde Rus birlikleri, ABD istihbaratının Rus ordusunun durumu ve faaliyetleri hakkında aylarca süren istihbaratı ve uyarılarının ardından nispeten hazırlıksız durumda bulunan Ukrayna'yı işgal etmiştir. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Kırım'ı ilhak ve işgal etmesinden sekiz yıl sonra Ukrayna'ya karşı 'özel askeri operasyon' yetkisi vermiştir.

Putin, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini meşrulaştırırken, bunun "Ukrayna'yı askerden ve Nazi topluluklarından arındırma ve Ukrayna topraklarında Ruslara yönelik iddia edilen soykırımı sona erdirmeye" girişimi olduğunu belirtmiştir.

Bu savaş, dünyayı bir yanda ABD ve batılı müttefikleri ile diğer yanda Rusya ve müttefikleri arasında konumlandırılan Soğuk Savaşın iki kutuplu bölünmelerini anımsatacak şekilde Rusya ile batı dünyasının geri kalanı arasındaki diplomatik ilişkileri germiştir. Bu, çatışmanın, silahların kontrolü, siber güvenlik, nükleer silahların yayılmasının önlenmesi, küresel ekonomik istikrar, enerji güvenliği, terörle mücadele ve Suriye, Libya ve diğer yerlerde siyasi çözümler gibi kritik konularda başta ABD ve Batı Avrupa devletleri olmak üzere Batı dünyasında gelecekteki iş birliği için daha geniş kapsamlı sonuçlara neden olduğu anlamına gelmektedir. Ayrıca, dünya liderlerinin tutarlı yaptırımları Rusya'yı giderek daha fazla izole etmiş ve sonuç olarak küresel enerji pazarını istikrarsızlaştırmıştır. Örneğin, Kuzey Akım doğal gaz projesi durdurulmuş ve Rusya ile ticaret yapan ülkelerin Rusya'dan petrol ithalatına ara verilmiştir. Bu durum, Rusya'yı Çin gibi kendileriyle ortak olmaya istekli ülkelerle daha güçlü bağlar kurmaya itmiştir. Bu aynı zamanda batıya karşı bir muhalefet oluşturmak için stratejik bir iş birliği haline gelmiştir.

Savaş aynı zamanda mevcut küresel gıda krizini, küresel insani krizi ve neredeyse tüm dünya ekonomileri için devam eden ekonomik gerilemeyi ağırlaştırmıştır. Askeri harekât ve şiddet yoğunlaştıkça çok ihtiyaç duyulan yardımın dağıtımını da engellemiştir.

### **İklim Değişikliği ve Riskleri**

İklim değişikliği insanlar tarafından farklı şekillerde deneyimlenmektedir. İklim değişikliği olgusunun yıllar içinde küresel sağlığı, gıda yetiştirme imkanlarını, barınmayı, güvenliği ve istihdamı etkileyebileceği tespit edilmiştir. Küçük ada ülkelerinde ve diğer gelişmekte olan ülkelerde yaşayanlar gibi bazı halklar, iklim etkilerine karşı orantısız bir şekilde savunmasızdır. Deniz seviyesinin yükselmesi ve tuzlu su girişi gibi koşullar, tüm toplulukların yer değiştirmek zorunda kaldığı bir noktaya kadar ilerlemiş ve uzun süreli kuraklıklar insanları kıtlık riskiyle karşı karşıya getirmiştir. Gelecekte, "iklim mültecilerinin" sayısının artması beklenmektedir.

2018'de BM Genel Sekreteri iklim değişikliğini varoluşsal bir risk olarak tanımlamıştır. Bu, iklim değişikliği krizinin, insan ve ekosistemin devamı için bir tehdit olduğu anlamına gelmektedir. İklim değişikliği krizinin insan güvenliğini tehdit ettiğini söylemek yerinde olacaktır. Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI), iklim değişikliği riskinin dört boyutunu tespit etmiştir. Bunlar geçim kaynaklarının kaybolması, göç, silahlı grupların eylemleri ile seçkinlerin sömürüsüdür. Bu boyutların her biri, iklim değişikliğinin farklı varoluş ve sosyal etkileşim düzeylerinde yarattığı risklerin tehlikesini göstermektedir.

### **AFRİKA'DA KADIN, BARIŞ VE GÜVENLİK GÜNDEMİNİN UYGULANMASINA ETKİSİ**

BM'ye göre, salgın, şiddetli çatışmalar ve iklim değişikliği dahil olmak üzere peş peşe gelen küresel krizlerin yanı sıra toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda son zamanlarda elde edilen sınırlı kazanımları geriletken kadınların cinsel ve üremeyle ilgili haklarına karşı tepkiler nedeniyle eşitsizlikler dünya genelinde artmaktadır. "Bu eğilimi tersine çevirmek ne kadar uzun sürerse, hepimize o kadar pahalıya mal olacak" (UN News, 2022) ifadesinden de anlaşılacağı gibi, mevcut hızla BM'nin 5. Sürdürülebilir Kalkınma Hareketi hedeflerine ulaşmanın yaklaşık 300 yıl süreceği tahmin edilmektedir.

Afrika'daki kadınlar ve kız çocukları üzerindeki etkileriyle ilgili olarak tanımlanan üç küresel gelişmeye genel bir bakış, bu krizlerin ulus devletlerin toplumsal cinsiyet eşitliğini teşvik etmeye ve Kadın, Barış ve Güvenlik gündemini gerçekleştirme konusundaki farklı çerçevelerinin ve taahhütlerinin



29 Eylül 2022

gelişimini ve gerçekleştirilmesini engellemeye katkıda bulduklarını göstermektedir. Örneğin, COVID-19 salgını ve Rusya'nın Ukrayna'daki savaşının sonuçlarıyla mücadele eden bir çok devlet, geçim kaynaklarını etkileyen ve yeni sosyal zorluklar yaratan katı tecritlerin toplumsal cinsiyet üzerindeki etkilerinin farkında değildi. Aşağıdaki bölümlerde ele alındığı gibi, bu küresel gelişmelerin yönetilmesiyle ortaya çıkan zorluklar, Kadın, Barış ve Güvenlik gündeminin uygulanmasını etkilemiştir. Gündem ne ölçüde zarar gördü ve bu nasıl çözülebilir?

#### **COVID-19 salgınının Kadın, Barış ve Güvenlik gündemine etkisi**

COVID-19'un Kadın, Barış ve Güvenlik gündeminin uygulanması üzerindeki etkisini doğru bir şekilde anlamak için, gündemin temel boyutları ile toplumun ekonomik, sosyo-politik ve sağlık gibi farklı bileşenlerinin salgından nasıl etkilendiği konularına odaklanılmalıdır.

##### *Ekonomik Etki*

Salgının niteliği çerçevesinde insan temasını ve etkileşimlerini önemli ölçüde azaltan kapanma önlemleri göz önüne alındığında, yapılan müdahaleler ağırlıklı olarak tecride yönelik olmuştur. Bu, ekonomi dahil olmak üzere insan varlığının tüm alanlarında katılımı teşvik etmek ve koruma, önleme ve iyileşmeyi sağlamak olan Kadın, Barış ve Güvenlik gündeminin özüne aykırı bir durumdur. Örneğin, katılım konusunda, çoğu kadın ekonomik güvenliğini kaybetmiş ve sert kapanma ve tecrit önlemleri nedeniyle büyük ölçüde bağımlı hale gelmiştir. IMF'ye (2021) göre, Afrika'daki COVID-19 salgınının toplumsal cinsiyet eşitsizliği üzerindeki etkileri farklı yollar izlese de neredeyse her zaman aynı şekilde sonuçlanmaktadır: Kadınlar salgından orantısız bir şekilde ekonomik zarar görmektedir.

Salgının kadınlar için maliyeti gelir kaybıyla sınırlı değildir. Ayrıca çocuklarına da yansarak gelecek nesillere zarar vermektedir. Bakıcı olarak çalışan ancak sağlam ekonomik faaliyetlerde aktif olarak yer almayan

daha fazla kadın vardı. O zamanlar bu durum erkekler için de geçerliydi, ancak mevcut ekonomik gerçekler ve orantısız gelir dağılımı, kadınların ekonomik risklere karşı savunmasızlığını daha da kötüleştirerek daha da göze batan bir hale gelmiştir. Daha fazla kadın ekonomik olarak savunmasız hale geldikçe, eşlerine daha bağımlı hale gelmiş ve bu nedenle cinsel ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddete karşı daha açık bir duruma düşmüştür. Bu, 1325 sayılı kararda öngörülen önleme boyutu ve Kadın, Barış ve Güvenlik gündeminin önleme ayağı için risk teşkil etmektedir.

Salgının kadınlar için maliyeti gelir kaybıyla sınırlı değildir. Ayrıca çocuklarına da yansarak gelecek nesillere zarar vermektedir. Bakıcı olarak çalışan ancak sağlam ekonomik faaliyetlerde aktif olarak yer almayan daha fazla kadın vardı. O zamanlar bu durum erkekler için de geçerliydi, ancak mevcut ekonomik gerçekler ve orantısız gelir dağılımı, kadınların ekonomik risklere karşı savunmasızlığını daha da kötüleştirerek daha da göze batan bir hale gelmiştir.

##### *Sosyo-politik Etki*

Kapıların kapanması ve sokakların terk edilmesiyle, yönetim ve sosyal faaliyetlerde gündemin temel ayaklarının uyumlaştırılması gerektiği söylemini güçlendiren destek çalışmaları aksaklığa uğramıştır. Başta kırsal/düşük gelirli bölgelerde yaşayanlar olmak üzere Afrikalı kadınların çoğu, ilgili bilgilere erişimden ve sosyo-politik söyleme katkıda bulunmaktan büyük ölçüde koparılmıştır. Esas olarak aileleri için hayatta kalmanın yollarını aramaya yönlendirilmişlerdir.



29 Eylül 2022

Teknolojik iletişim araçlarına zayıf erişim, salgın sırasında daha fazla kadına ulaşma ve hastalık yayıldıkça kadınların içinde bulunduğu bu kötü durumu ortadan kaldırma çabalarını harekete geçirme imkanını eşit derecede engellemiştir. Bu şekilde, COVID tecrit önlemleri, kadınları haklarından mahrum bırakmak için bir araç haline gelmiştir.

Kadınlar, sürdürülmesi zorunlu sektörlerdeki çalışanlar ve Afrika Kadın Liderler Ağı (AWLN) gibi barış, güvenlik ve kalkınmaya yönelik önde gelen kuruluşlar olarak salgınla mücadelede ön saflarda yer almalarına ve COVID-19 bağlamında toplumsal cinsiyete duyarlı eylemler için politikalar, stratejiler ve yönergeler geliştirmek için BM ve Afrika Birliği ile birlikte çalışmalarına rağmen<sup>Osland20 AU20 UNPK22 POTI21</sup> COVID-19 müdahalesi ve iyileştirme çalışmaları ile ilgili karar verme süreçlerinden dışlanır hale gelmiştir.

#### *Sağlık Etkisi ve Cinsiyete Dayalı Şiddet*

Sağlıkla ilgili küresel bir acil durum olan COVID-19 salgını, kadınların şiddetten ve kendilerine karşı işlenen diğer suçlardan korunması bakımından büyük bir dezavantajdı. Uygulanan tecrit ve kapanmalar, kadınların cinsel şiddet ve istismar vakalarına karşı daha savunmasız hale gelmesine yol açmıştır. Bildirilen cinsiyete dayalı şiddet vakalarının sayısında ciddi bir artış meydana gelmiştir. BM Kadın Biriminin 13 ülkede yaptığı ankete göre, yaklaşık her iki kadından birisi salgın sırasında kendilerinin veya tanıdıkları birinin şiddete maruz kaldığını bildirmiştir. Bu durum, salgın içinde bir salgın olarak nitelendirilmiştir.

Salgın öncesinde cinsel ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddet, zaten dikkatleri üzerine çeken ve Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesine İlişkin Sözleşme gibi sözleşmelerin oluşturulmasına yol açan küresel bir sorundu. Ancak, salgın kaynaklı ekonomik ve sosyal istikrarsızlık ve eşitsizlik, kadınlara yönelik toplumsal cinsiyete dayalı şiddeti daha da ağırlaştırmıştır. Ayrıca çocuk yaşta/erken yaşta evlilik, kadın sünneti, ev içi istismar ve kadınlara karşı her türlü güvenli olmayan/zararlı uygulama riskini artırmıştır.

Özetle, COVID-19 salgını, kapsayıcı ve sürdürülebilir barış inşa çalışmalarını etkileyen aşağıdaki sonuçlara yol açmıştır:

- ✓ İş ve geçim kaynaklarının kaybı nedeniyle kadınların bağımlılığının artması,
- ✓ Çoğu kadının sesini yükseltme veya herhangi bir üretken şekilde topluma etkili bir şekilde katkıda bulunma imkanını engelleyen toplumsal cinsiyete dayalı şiddet vakalarının artması,
- ✓ Yoksulluğun artarak, yerel topluluklarda suç faaliyetlerine ve toplumdaki kadınların hayatını daha da tehlikeye atan şiddete zemin hazırlaması,
- ✓ Kadınların bir menfaat karşılığında cinsel ilişkiye girme konusundaki savunmasızlığının artmasıyla daha fazla tehlikeye ve zararlı uygulamaya maruz kalmaları,
- ✓ İnsan etkileşimleri etkilendiğinden ve katılımın çoğu sanal olarak yapıldığından, Sivil Toplum Kuruluşları ve toplulukları arasındaki katılım düzeyinin azalması,
- ✓ Kadınların COVID-19 müdahalesi ve iyileştirme çalışmaları ile ilgili karar verme süreçlerinden dışlanması.

#### *Rusya-Ukrayna savaşının Afrika'daki Kadın, Barış ve Güvenlik gündemine etkisi*

Rusya-Ukrayna savaşı, bölgesel/ulusal hükümetleri huzursuz etmeye devam eden çok sayıda küresel sorunu daha da ağırlaştırmıştır. Savaş, Afrika'da mevcut gıda krizini daha da şiddetlendirerek ekonomik açıdan olumsuz sonuçlara yol açmıştır. Ayrıca, ABD ve AB'nin Rusya'ya yönelik yaptırımları, petrol ve gaz ürünleri tedarikinde sorunlara yol açarak küresel enerji talebinde ve petrol ve gaz fiyatlarında artışa neden olmuştur. Afrika'da ve başka yerlerde olduğu gibi, bu aynı zamanda yaşam maliyetini artırmış ve çoğu Afrikalı ailenin satın alma gücünü azaltmıştır.

Dahası, enflasyon artışı devam ettiğinden ve ekonomik endeksler büyük bir gıda kıtlığı, enerji krizi, ithalat/ihracat güçlükleri, petrol fiyatlarında artış gösterdiğinden, Kadın, Barış ve Güvenlik gündemine giren çeşitli kalkınma girişimlerinin uygulanmasına yönelik hükümet harcamalarında bir düşüş yaşanmaktadır. Bu, ölçülebilir etkilerden yoksun olan yavaş bir gerçekleştirme sürecine neden olmaktadır.





29 Eylül 2022

**İklim değişikliğinin Kadın, Barış ve Güvenlik gündemine etkisi**  
Afrikâda iklim değişikliği sorunları pek çok krize ve toplumsal çatışmaya yol açmıştır. Kuzeydeki kuraklık ve Nijerya, Nijer, Çad gibi ülkelerdeki çoğu göçebe topluluk için bitki örtüsü kaybı, hayvanları için yiyecek aramak üzere diğer topluluklara ve ülkelere sürekli olarak hareket etmelerine sebep olmuştur.

Afrika'da iklim değişikliği sorunları pek çok krize ve toplumsal çatışmaya yol açmıştır. Kuzeydeki kuraklık ve Nijerya, Nijer, Çad gibi ülkelerdeki çoğu göçebe topluluk için bitki örtüsü kaybı, hayvanları için yiyecek aramak üzere diğer topluluklara ve ülkelere sürekli olarak hareket etmelerine sebep olmuştur.

İklim değişikliği açısından bakıldığında, iklim tehlikelerine yüksek düzeyde maruz kalmaları ve bu tehlikelere karşı savunmasız oluşlarının bir sonucu olarak dünyada en fazla risk altında olduğu düşünülen insanların üçte biri Afrikâda ve özellikle iklim değişikliğinin, zayıf noktaları açığa çıkarması ve zafiyetler yaratması nedeniyle şiddetin yoğun olduğu kıtanın Sahel bölgesinde, Çad Gölü havzasında, Afrika Boynuzu bölgesinde ve Güney Afrikâda yaşamaktadır. Büyük BM Afrika misyonlarının tümü, Güney Sudan, Mali, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Orta Afrika Cumhuriyeti, Sudan ve Somali dahil olmak üzere iklim değişikliğinin kritik olduğu bölgelerde bulunmaktadır<sup>ISS21 SIPRI21</sup>. Barış operasyonları üzerindeki artan baskı, Kadın, Barış ve Güvenlik gündemini olumsuz etkilemektedir<sup>Osland20</sup>. Nijeryâda, Fulani çobanları ve çiftçilerin çatışması, iklim değişikliğinin yerel topluluklar üzerindeki etkisinin tipik bir örneğidir. Bu çatışmalar genellikle ciddi sayıda ölümlere ve insanların evlerinden edilmesine yol açan karşı saldırılara neden olmaktadır. Bu zorluklardan en çok kadınlar ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler etkilenmektedir. İklim değişikliğinin sonuçları aynı zamanda kadınların geçim kaynaklarını kaybetmelerine,

saldırılarına ve radikalleşmeye karşı savunmasız olmalarına ve hayatlarını kaybetmelerine de yol açmaktadır.

Çalışma saatlerini, üretkenliği ve mahsul verimini etkileyen daha yüksek sıcaklıklarla daha fazla kuraklık, daha fazla sel ve daha fazla su sıkıntısı yaşayacak olan yağmurlara bağımlı küçük toprak sahiplerinin çoğunluğunu (%60-80) oluşturdukları<sup>MG22</sup> için kadınlar ayrıca iklim değişikliğine karşı en savunmasız gruptur<sup>AFDB22 MGI15</sup>.

İklim değişikliğiyle birlikte su sıkıntısı artarken salgın, yoksulluk sınırının altında yaşayan kadınlar için daha fazla zorluk yaratmıştır; çünkü temiz içme suyu, yeterli temizlik ve evde veya kamusal alanlarda regl döneminde hijyen imkanlarından yararlanamayan kadınlar ve kız çocukları güvenli, üretken ve sağlıklı bir yaşam sürdürme konusunda daha fazla sorunla karşı karşıya kalmaktadır. Afrikâda su temini, hijyen ve sağlık konusunda kendi topluluklarındaki en büyük sorumluluk kadınlara düşmektedir. Ancak 2020 itibarıyla Afrika ülkelerinin sadece %30'u su kaynakları yönetimine toplumsal cinsiyet eşitliği çerçevesinde katılım konusunda aktif çaba göstermektedir<sup>UN20 UN21</sup>.

Yeşil enerji girişimlerine geçiş, muhtemelen 200.000 işi etkileyecek ve ihracat daha az rekabetçi hale geldikçe emtialara ve maden çıkarma faaliyetlerine aşırı bağımlılık nedeniyle Afrikâda gelecekteki büyümeyi engelleyebilecek 20 milyar dolarlık gelir riskine neden olacaktır<sup>MGI15</sup>.

Özetle, iklim değişikliğinin etkileri olarak şunlar belirtilebilir:

- ✓ Ülkenin farklı yerlerinde çiftçiler ve Fulani çobanları krizi gibi artan şiddetli çatışmalar, kadınların savunmasız kalması ve çok az tazminatla veya hiç tazminat ödenmeden ve/veya yardıma erişim olmaksızın bu krizlerden en çok etkilenenlerin kadınlar olması,
- ✓ İklimle ilgili güvenlik riskleri nedeniyle kadınların ve çocukların yerinden edilmesinde artış meydana gelmesi,
- ✓ Kısmen iklim değişikliğinin neden olduğu gıda güvencesizliğinin, çoğu kadının ve kız çocuğun yaşam kalitesini etkilemesi ve hem kendileri için hem de çevrelerinde şiddete karşı savunmasızlığı artırması.



29 Eylül 2022

## ÖNERİLER

COVID-19 salgını, Rusya-Ukrayna savaşı ve iklim değişikliği krizinin Afrika'daki Kadın, Barış ve Güvenlik gündemi üzerindeki etkisinin en temel özelliği, kadınları orantısız şekilde etkilemesidir. Kadınlar gerçekten de bu küresel gelişmelerin neden olduğu yoksulluk ve kilit karar verme yapılarından dışlanmadan en olumsuz şekilde etkilenen gruptur ve bunlar da Kadın, Barış ve Güvenlik gündeminin Afrika'da uygulanmasını etkilemektedir. Dolayısıyla, kıtada bu gündemini güçlendirmek için, kadınların katılımı, temsili ve güçlendirilmesinin yanı sıra toplumsal cinsiyet meselelerine ilişkin araştırmalardaki eksikliklerin ele alınması kritik öneme sahiptir. Bu bağlamda, Afrika'daki kıta yönetim organı olarak Afrika Birliğine öneriler şunlardır:

- ✓ Kadınların barış inşası çalışmalarını resmileştirmeye yönelik politika çerçevelerin oluşturulması. Bu, kadınların barış inşası faaliyetlerini, çalışmalarını ve sonuçlarının belgelenmesini denetleyen ve koordine eden bir kurum veya temsilcilik kurularak gerçekleştirilebilir.
- ✓ Barış ve güvenlik fonlarının en az %15'inin özel olarak Kadın, Barış ve Güvenlik gündemine tahsis edilmesi ve tahsis edilen fonların artırılması ve aynı zamanda bu gündem ile ilgili girişimlerdeki harcamaları, çatışma sonrası bölgelere özel dikkat göstererek her yıl tutarlı bir şekilde izlemek ve takip etmek için şeffaflığın sağlanması<sup>MGI15 WPSFPN22</sup>
- ✓ İklim değişikliğinin olumsuz etkilerini azaltmak için yerel çözümlere odaklanan dayanıklılık stratejilerinin geliştirilmesi<sup>AA21</sup>. Kadınların toprağa erişimini sağlamak için hukuki reformların yanı sıra toplumda bilinçlendirme ve duyarlılaştırma çalışmaları buna dahildir.
- ✓ Özellikle kadınların ve çocukların en savunmasız olduğu çatışma bölgelerinde hafif silahların yayılmasını kontrol etmek için daha fazla mevzuat hazırlanmasının, bunlara uyulmasının ve sonuçlarının takip edilmesinin desteklenmesi (bkz. UNSCR 2467). Kadınları dışlamayı azaltma ve sağlık hizmetlerine, tecavüz kitlerine ve acil doğum kontrolü imkanlarına erişimi artırma gibi mağdurlara yönelik daha fazla fiziksel ve duygusal destek sağlanması<sup>MGI15 WPSFPN22 POT121</sup>

- ✓ Toplumda toplumsal cinsiyete dair anlayış ve bunun barış sürecinin tüm aşamalarını nasıl şekillendirdiği ve güçlendirdiği ve hükümetlerin kadınların karar alma pozisyonlarına katılımını ele almak üzere daha fazla toplumsal cinsiyet politikası uygulamasına dair komisyon araştırmalarının yapılması<sup>MGI15 WPSFPN22</sup>
- ✓ Kadınların gayri resmi barış eylemlerinin resmileştirilmesi. Sürekli olarak kararlar çıkarmaktansa, kadınların en çok öne çıktığı alanları belirlemek ve gayri resmi barış faaliyetlerini resmi barış süreçlerine dahil etmek daha iyi bir alternatif olacaktır. Kadınların resmi barış inşası alanında önemli ölçüde temsil edilmemesi, onların gayri resmi alandaki varlıklarının gerçekliğini veya orada yaptıkları işlerin önemini ortadan kaldırmaz.
- ✓ Araştırmayı ön plana çıkaran bir uygulama çerçevesinin geliştirilmesi
- ✓ Kadınlar ve güvenlik kurumları arasında daha iyi ilişkiler sağlamak için güvenlik ve barış tartışmalarının yerleştirilmesi.
- ✓ Psiko-sosyal yardımlar ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddet mağdurlarının iyileşmesi için güvenli alanların yaratılması.

## Kaynakça

- AU Commission (2016), 'Implementation Of Women, Peace And Security Agenda In Africa' <https://www.peaceau.org/uploads/special-envoy-report-2016-final-2.pdf>
- Chie A., (2021), 'Africa's Unequal Pandemic', <https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2021/07/africas-unequal-pandemic-chie-aoyagi.htm>
- Chris A., & Charles D., (2022), 'Covid-19: Africa And The African Union' <https://www.lse.ac.uk/international-relations/centres-and-units/global-south-unit/covid-19-regional-responses/africa-and-covid-19>
- Global Conflict Tracker (2022), 'Conflict In Ukraine' <https://www.cfr.org/global-conflict-tracker/conflict/conflict-ukraine>
- Kheira T., (2022) 'Four Pathways Of Climate Insecurity: A Guide For Humanitarians' <https://blogs.icrc.org/law-and-policy/2022/01/13/four-pathways-climate-insecurity-humanitarians/>
- Reuters (2022), 'Covid-19 Tracker' <https://www.reuters.com/graphics/world-coronavirus-tracker-and-maps/regions/africa/>
- Sarah M (2021), 'History Of Covid-19' <https://www.news-medical.net/Health/History-Of-Covid-19.aspx>
- UN News (2022), <https://news.un.org/en/story/2022/09/1126171>





29 Eylül 2022

- UN Women (2022), 'In Focus: Women, Peace, And Security', [https://www.unwomen.org/en/news-stories/in-focus/2022/10/in-focus-women-peace-and-security?gclid=Cj0kcqia7bucbhcearisaiowr-\\_Qe3wnt7hsfnt-Dw7q9f4olfsb2mzt2fedgxdd-rzdj9czkyqlxqqaanmjealw\\_Wcb](https://www.unwomen.org/en/news-stories/in-focus/2022/10/in-focus-women-peace-and-security?gclid=Cj0kcqia7bucbhcearisaiowr-_Qe3wnt7hsfnt-Dw7q9f4olfsb2mzt2fedgxdd-rzdj9czkyqlxqqaanmjealw_Wcb)
- UN Women, 'Gender-Based Violence; Women And Girls At Risk' <https://www.unwomen.org/en/Hq-Complex-Page/Covid-19-Rebuilding-For-Resilience/Gender-Based-Violence>
- Women's International League For Peace And Freedom, 'About Women, Peace, And Security In Security Council' <https://www.peacewomen.org/Security-Council/Wps-In-Sc-Council>

#### Yazarlar Hakkında

**Christopher Afoke Isike:** Pretoria Üniversitesi Afrika Politikaları ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapan Prof. Christopher Afoke Isike aynı zamanda üniversitesinin ABD'de Eğitim için Afrika Merkezi Direktörüdür. Prof. Isike ayrıca Siyaset Bilimi Afrika Derneği Başkanlığı ve Küresel Gelişim Ağı Yönetim Kurulu Üyeliği görevini de yürütmektedir. Profesör Isike Afrika bakış açısı ile çalışmalarını yürütmektedir ve Pretoria Üniversitesinde uluslararası ilişkiler teorileri, strateji ve güvenlik çalışmaları ile güvenlik teorisi dersleri vermektedir. Prof. Isike Afrika yumuşak güç politikaları, kadın, barış ve çatışma çalışmaları, Afrikada kadın ve siyasi temsiliyet, Afrikada devlet kurulmasının yeniden gözden geçirilmesi, dijital çağda siyaset ile Güney Afrika'ya Afrikalı göçü konularında çalışmalar yapmaktadır. Güney Afrika Cumhuriyeti Ulusal Araştırma Fonuna bağlı C2 seviyesinde bir araştırmacı olarak ulusal ve uluslararası dergilerde makale ve kitap bölümü dahil altmıştan fazla yayına sahiptir.

Prof. Isike Politikon: South African Journal of Political Studies ve Ubuntu: Journal of Conflict and Social Transformation dergilerinin editörlüğü görevlerini yürütmektedir. Ayrıca International Political Science Abstracts gibi bir çok derginin Yayın Kurulunda görev almaktadır.

Prof. Isike UNFPA, UNICEF, UN Women ve Güney Afrika Cumhuriyeti KwaZulu-Natal eyaleti yönetimine cinsiyet eşitliği ve kadınların yetkilerinin artırılması konularında danışmanlık yapmaktadır. Spor, Sanat ve Kültür Bakanlığı tarafından 2020-2024 dönemi için Güney Afrika Cumhuriyeti Sosyal Uyum Koordinatörlüğü görevine atanmıştır.

**Prof. Nkechika Ibe:** Batı Avustralya Üniversitesinde Tsuha Global Programı Öğretim Üyesi Prof. Nkechika Ibe, Madonna Üniversitesi Siyaset Bilimi mezunudur ve Nijerya Nsukka Üniversitesinden Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi alanında yüksek lisans derecesine sahiptir. Polonya Varşovadaki Genç Diplomatlar Akademisi programı kapsamında Avrupa Diplomasi Akademisinde Uluslararası Güvenlik eğitimini tamamlamıştır. Birleşmiş Milletler Eğitim ve Araştırma Enstitüsü (UNITAR) ve Barış Harekâtı Eğitim Enstitüsü (POTI) gibi saygın kurumların farklı sertifika eğitimlerini tamamlamıştır. Aynı zamanda, kadınların ve kız çocukların menfaat ve refahını artırmaya odaklanan ve kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan Impact Her World Foundation'ın kurucusudur. Ayrıca Nijerya Güvenlik, Barış ve Diplomasi Kadınlar Ağını (WISPAD) kurmuştur. Nkechika, Uluslararası Güvenlik Alanında Kadınlar (WIIS Global) ve Harvard Savunma, Diplomasi ve Kalkınmada Kadınlar (Harvard W3D) adlı kuruluşların üyesidir.



29 Eylül 2022

### İnsanlık ve Gezegen İçin Ortak Ufuk Tasavvuru

Dünya son derece sorunlu bir dönemden geçmektedir ve tüm insanlık derin bir kriz içinde görünmektedir. İnsanlık küresel düzeyde olduğu kadar tek tek ülkeler düzeyinde de ciddi ekonomik, sosyal, kültürel, çevresel ve siyasi, krizler yaşamaktadır. Karşı karşıya kalınan meydan okumalar finansal çöküşlerden iklim değişikliğine, uluslararası terörizmden bölgesel çatışmalara, mülteci sorunundan yabancı düşmanlığına kadar çok çeşitli alanlarda ortaya çıkmaktadır.

Yaşanan krizler ve Pandemi ile ağırlaşan sorunlar romantik küreselleşme söylemlerini büyük oranda geçersiz kılmaktadır. Tarih akmaya devam etmektedir. Ancak, insanlığın ortak sorunlarına içe kapanarak, kutuplaşarak, önyargıları artırarak bir cevap bulunamayacağı da çok açıktır. Sorunlarımız ne kadar ağır olursa olsun, asla değiştirilemez bir kader ile karşı karşıya değiliz. Yaşadığımız sorunların esas olarak insanın yaptıklarından kaynaklandığı ve yine insani bir çabayla aşılabileceği inancındayız. Dünyanın birçok bölgesinde yaşanan bu derin krizi aşmak için çok farklı arayışlar olduğunu biliyoruz.

Bilinçli, sabırlı ve ortak bir çaba ile insanlığın yaşadığı sorunları aşabiliriz. Dünyanın çok farklı kültür ve coğrafyalarındaki haysiyetli insanların daha fazla dayanışma göstermesinin vakti çoktan gelmiştir. Tüm kimliklerimizin ötesinde insan onurunu esas alarak konuşma zamanıdır. Hakikati ve adaleti eksen olarak gören onurlu insanların ittifakı, insanlık için yeni bir dayanışma dönemi başlatabilecektir. Onurlu bir gelecek mümkündür. Dünyanın birikimi ile ve dünyaya hitap ederek yürüyecek bu süreçte, Türkiye'nin coğrafi, tarihi ve kültürel özellikleri ile ayrıcalıklı bir konuma sahip olduğuna ve insanlığın bu ortak çabasına ev sahipliği yapabileceğine inanıyoruz.

Proje kapsamındaki hedefimiz, dünyanın önde gelen düşünürlerini bir araya getirerek, gücünü insan haysiyetinden alan, insanlığa ortak bir ufuk sunmak için insanlığın ve gezegenin geleceğini bütünsel bir sinerji ile inşa etmeyi amaçlayan uluslararası bir fikir platformu oluşturmaktır. Kapadokya Üniversitesi olarak bu konudaki vizyonumuz; dünyanın önde gelen düşünürlerinin insanlığın ve gezegenimizin ortak geleceği için tasavvurlarını ortaya koyacakları, gözlemledikleri meydan okumalar ile fırsatları paylaşacakları bir akademik çalışmaya zemin sunmaktır.

Proje hakkında detaylı bilgiye <https://commonhorizon.kapadokya.edu.tr> adresinden ulaşabilirsiniz.

Kapadokya Üniversitesi (<https://kapadokya.edu.tr>) Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde yakın dönemde kurulmuş bir vakıf üniversitesidir. Üniversite; çıkış noktası evrensel uygulaması milli olan bir eğitim anlayışıyla, Türkiye'yi 21. Yüzyılı gerçekçi bir şekilde yorumlayabilen ve bundan dolayı görüşleri önem ve değer gören, kendi alanında yetişmiş, bilgisini paylaşmaktan mutluluk duyan ve güvenilir yeni nesil kamuoyu önderleri yetiştirmektedir. Kapadokya Üniversitesi, akademik ve mesleki olmak üzere birbirlerinden feyz alan ve destekleyen iki sütunlu bir sistemi başarılı bir şekilde uygulamaktadır.