



Siyasa Belgesi-4

20 Aralık 2021

Özet

COVID-19, pandemi kısıtlamaları neticesinde tasarlanan yeni bir yaşam biçiminin normal, hatta birçokları için yararlı hale geldiği ölçüde yetkililere, özellikle Batı'da küresel olarak yayılan ve kamusal yaşamı şekillendiren korkunun siyasallaştırılması noktasında bir fırsat sağlamıştır. Bununla birlikte korku siyasetinin yükselişi ile paralel bir şekilde 20. yüzyılın başlıca ideolojilerine ve sorunlarına olan inanç sona ermiş ve siyasi hareketler geleceğe dair olumlu bir görüş oluşturamamıştır.

Korku Siyaseti, Thomas Hobbes tarafından tanımlanan ve "Halk Sağlığı" olarak formüle edilen güvenlik karşılığında halkı özgürlükten vazgeçmeye çağıran "Alternatif Yoktur" inancıyla sonuçlanan bir kaderciliği beslemiştir. Geleceğimizin insan kontrolünün ötesinde güçler tarafından önceden belirlenmesine gerek yoktur ve virüs yaşam biçimimizi şekillendirmemelidir. Halk sağlığı girişimcilerinin öngörülerinin aksine, geleceğin yapısı insan sağlığına yönelik bir tehdide karşı savunmaya indirgenemez. Nihayetinde yeni gerçekliğimiz, kendimizi değişen dünyanın öznesi veya nesnesi olarak görüp görmediğimize göre belirlenecektir. Geçmişte olduğu gibi, krizler ve felaketler insanlık için daha iyi bir yaşamın yaratılması adına bir fırsat sağlayabilecektir.

Kalıcılık Gösteren Salgınlar Döneminde Korku Siyaseti

Prof. Frank Furedi

Korkunun siyasallaşması

Batı Dünyasında kamusal hayata nüfuz etmektedir

Bu eğilimin çarpıcı bir örneği, Belçika Başbakanı Alexander De Croo'nun Eylül 2021'deki bir konuşmasında ortaya çıkmıştır. De Croo konuşmasında, iklim, aşılardan ve terörizmle işaret ederek, "Herkes güvende olana kadar kimse güvende değildir" ifadesini kullanmıştır¹. Konuşmada, üç farklı tehdidin birbiriyle ilişkilendirilmesi, bir araya getirilmiş korku tellallığının bir biçimi olarak yorumlanabilir.

Bir kamu politikası aracı olarak "Korkuya Güvenmek", koronavirüs salgını sırasında daha yaygın bir hal almıştır. Buna Birleşik Krallık'taki şu örnek emsal teşkil edebilir: Çok yakın bir dönemde, Mart 2020'de, İngiliz Hükümeti "Acil Durumlar için Bilimsel Danışma Grubu" (SAGE) için yazılan bir raporda grubun halkın pandemi konusunda çok rahat olduğundan endişe ettiği ve Hükümetin halkı Tanrı korkusuna maruz bırakması gerektiği ifade edilmiştir. 22 Mart tarihli Scientific Pandemic Influenza Group on Behaviors (SPI-B) tarafından yazılan makalede şu ifadeler geçmektedir:

"Önemli sayıda insan halen kendisini kişisel olarak yeterince tehdit altında hissetmemektedir ve endişe düzeyleri yükseliyor olsa da kendi demografik gruplarındaki ölüm oranının düşük olması buna sebep oluyor olabilir ..., sert duygusal mesajlar kullanarak algılanan kişisel tehdit seviyesinin buna kayıtsız olanlar arasında artırılması gerekmektedir².

SAGE'nin bazı üyeleri artık "sert duygusal mesajlar" ifadesinin kullanımından dolayı utanç duymaktadır. Bir üye "İngiliz halkı, olup biten hakkında bilgi verilmeden değerlendirilmemiş bir psikolojik deneye tabi tutuldu"³ şeklinde beyanat vermiştir. Resmi korkutma taktiklerinin iyi sonuç verdiği ortaya çıkmış olup, hükümet artık kapanma kurallarına riayet düzeylerinin beklentilerini aştığını kabul etmektedir.

Dikkat çekici bir şekilde halkın önemli bir kısmı, yeni yaşam tarzlarının bir parçası olarak birçok özelliğini içselleştirdiği yere kadar karantina altındaki hayata adapte olmuştur. 2021'de yayınlanan bir araştırma, halkın üçte birinin bir önceki yılı kendileri için benzer veya ortalamadan daha iyi olarak gördüğünü göstermektedir. Yüzde 54 oranında bir çoğunluk, Covid-19 kısıtlamalarının bazı yönlerini özleyeceklerini iddia etmektedir. Beşte bir kesim, mali durumlarının pandemi öncesi dönemde olduğundan daha iyi olduğunu ifade etmektedir.





20 Aralık 2021

Rıza gösterme ya da kapanmanın kabullenilmesi genellikle banliyö trenine binme ya da ofise geri dönme isteksizliği ile bir arada görülmektedir. COVOD'in bize "daha iyi" veya "daha akılcı" çalışmayı öğrettiğini söylemek yaygın hale gelmiştir. Bu ütopyik duygular, toplumun işleyişiyle ilgili katı gerçekleri gözden kaçırmaktadır. Bazı meslekler evde çalışan insanlara bağlı olabilmekte iken diğer meslekler, özellikle altyapımızı ve ulaşımımızı idame den, çöplerimizi toplayan, evlerimizi inşa eden, süpermarketlerde bize yaşamsal ihtiyaçlarımızı sağlayanların aslında çalışmak için dışarı çıkmaları gerekmektedir.

Korku siyasetinin yükselişinin doğal neticesi, 20. yüzyılın başlıca ideolojilerine ve sorunlarına olan inancın tükenmesiydi⁴. Geleceğin güvenilir bir olumlu vizyonunun olmaması halinde toplum, umut çağrılarında ziyade kötülükten kaçınmayı savunan çağrılara çok daha duyarlı olmaktadır. Siyasi hareketler, geleceğe dair olumlu bir görüş oluşturmakta zorlanmaktadır. Çoğu kez reforma ilişkin çağrılar dâhi, bir şeyler yapılmazsa durumun daha da kötüleşeceği gerekçesiyle savunulmaktadır.

Politikanın tükenmesi – anlam yitimi

1. Korku, siyasi yelpazenin tüm kesimleri tarafından benimsenen bir bakış açısı haline gelmiştir.
2. Tehdidin Yükselişi. --- her şey varoluşsaldır ve bir çözüm bulmak için fazlasıyla karmaşıktır
3. Emniyetin anlamının genişletilmesi-emniyet ve güvenlik, yalnızca fiziksel sorulardan ziyade varoluşsal sorular teşkil eder
4. Azalmış kontrol duygusu – insanlar, insanlığın karşı karşıya olduğu giderek karmaşıklaşan tehditle başa çıkacak kaynaklardan yoksun durumdadır

Korku siyasetinin yükselişinin doğal neticesi, 20. yüzyılın başlıca ideolojilerine ve sebeplerine olan inancın tükenmesiydi⁵. Geleceğin güvenilir bir olumlu vizyonunun olmaması halinde toplum, umut çağrılarında ziyade kötülükten kaçınmayı savunan çağrılara çok daha duyarlı olmaktadır.

Kaderciliği Besler

Korku Politikası, en iyi manada **Kadere Riayeti** teşvik eden bir yaklaşım olarak anlaşılabilir. Bu yönelim en tutarlı anlamda, *Alternatif Yoktur* fikrini açıkça savunan bir korku politikası geliştiren Thomas Hobbes tarafından desteklenmiştir. Hobbes, toplumda hakim olan korkuyu, otoriter/mutlakçı bir egemenliği teşvik etme amaçlı siyasi bir kaynak olarak görmüştür. Onun Toplum Sözleşmesi, güvenliğinden endişe duyan korkak bir halkın, güvenlik karşılığında özgürlüklerinden vazgeçeceği öngörüsüne dayanmaktaydı. En çarpıcı biçimde **Alternatif Yoktur** fikrine tutulan bir pasiflik halini teşvik etmektedir. **Ekonomi Alanında Alternatif Yoktur Politikası**, en çarpıcı biçimde eski İngiltere Başbakanı Margaret Thatcher'ın piyasaya alternatif olmadığı yönündeki prensibinde görülmektedir.

Bugün Kadere Riayeti en etkili şekilde savunan Halk Sağlığıdır ve öyle ki bir virüsün davranışının şimdiden geleceğe - genellikle Yeni Normal olarak tanımlanan bir dünyaya doğru yaptığımız yolculukta belirleyiciliği görülmektedir. Hobbes'in bireysel özgürlük ve güvenlik arasındaki klasik ikileminin en etkin biçimde ifade edildiği alan Halk Sağlığıdır. Korku Politikası, beşeri bilimlerin kontrol kapasitesini küçülten başka bir alternatifin olmadığını iddia etmektedir. İnsanlar, insanlığın karşı



20 Aralık 2021

karşıya olduğu entelektüel ve ahlaki sorunlardan yoksun olarak görülmektedir.

Korku Politikası, beşeri bilimlerin kontrol kapasitesini küçülten başka bir alternatifin olmadığını iddia etmektedir. İnsanlar, insanlığın karşı karşıya olduğu entelektüel ve ahlaki sorunlardan yoksun olarak görülmektedir.

Halk Sağlığının Tiran Haline Gelmesine İzin Vermemeliyiz

Medya yorumcuları, politikacılar, bilim insanları ve gerçek anlamda amatör bir uzman ordusu tarafından sürekli olarak “Covid-19’den sonra dünya asla eskisi gibi olmayacak” nakaratı kafamıza kazınmaktadır. Bir anlamda onlar kesinlikle haklılar. Büyük felaketlerin tarihi, insanlığın böyle bir olayın tekrarını önlemek veya en azından sonuçlarını en aza indirmek amaçlı trajik deneyiminden ders aldığını ve yeni teknolojiler, yeni uygulamalar ve gelenekler geliştirdiğini gözler önüne sermektedir.

Ancak, COVID-19 sonrası hayatın nasıl olacağı önceden anlatılan bir hikaye değildir. Geleceğimizin insan kontrolünün ötesinde güçler tarafından önceden belirlenmesine gerek yoktur. Hepsinden önemlisi, insan dehası, kader üzerinde bir dereceye kadar kontrol sahibi olmak için kullanılabilir. Başka bir deyişle, farklı eylem tarzlarını benimseme arasında seçim yapabiliriz. Pasif olarak Kadere riayet veya karşılaştığımız koşulları kontrol etme yeteneğimizi geliştirmeyi tercih etme arasında seçim yapabiliriz. Ne yazık ki bugünün ‘dünya asla aynı olmayacak’ korusu, gelecekte yaşamımızı iyileştirme adına insan yaratıcılığının gücüne bir çağrıda bulunmamaktadır. Bunun yerine, toplumun kontrolü

dışındaki güçlere uyum sağlamasını talep eden bir uyarı görevi görmektedir.

Geleceğimizin insan kontrolünün ötesinde güçler tarafından önceden belirlenmesine gerek yoktur. Hepsinden önemlisi, insan dehası, kader üzerinde bir dereceye kadar kontrol sahibi olmak için kullanılabilir.

Birbiri ardına yapılan uyarılar, insanların davranışlarını değiştirmeleri ve kendi varoluş biçimlerine tamamen yabancı uygulamaları benimsemeleri gerektiği konusunda ısrar etmektedir. Dünya Sağlık Örgütü’nde görevli David Nabarro, “Bir tür yüz korumasının yeni bir norm haline geleceğinden eminim” şeklinde konuşmaktadır. İnsanların “yeni bir gerçeklikle” yaşamayı öğrenmeleri gerektiğini iddia eden Tedros Adhanom Ghebreyesus gibi Nabarro da “yeni gerçekliğin” “kolay bir şekilde ortadan kalkmayacağını” iddia etmektedir.⁶

Gelecek için öngörülen ‘yeni gerçeklik’, halk sağlığının, sağlığı ve yaşamı korumaya yönelik mantıklı bir projeden evrilip, insanların davranışlarını ve yaşam tarzlarını düzenleyen bir şekle dönüşmüştür. Bu sebeple insanların maske takmasına yönelik talep, esas olarak baskı yönetimi ve kısmen de sağlık gerekçeleriyle motive edilmektedir. Nabarro’nun ifade ettiği gibi, maskeler milyonlarca endişeli insan için ‘güvence’ sağlayabilmektedir.⁷ DSÖ, güvence alışkanlıklarını savunurken, bir virüs pandemisinin boşa gitmesi konusunda kararlıdır. DSÖ, yaşam tarzı düzenlemesi projesine ilişkin, “herhangi bir alkol maddesi tüketmenin sağlık riskleri oluşturduğuna” inandığından, acil durumlarda alkole erişimin kısıtlanması çağrısında bulunmaktadır.⁸

Genel anlamda, “yeni gerçeklik”, halk sağlığı girişimcilerinin otoritesinin emirlerine boyun eğmekten başka seçeneğimizin olmadığı bir gerçeklik olarak tasvir edilmektedir. Görünüşe göre bu girişimcilerin ana görevlerinden biri insan dokunuşunu hastalık olarak



20 Aralık 2021

göstermektedir. Başkan Trump'ın pandemi baş danışmanı Dr Anthony Fauci, el sıkışmanın koronavirüs sonrası dönemde tarihin bir kalıntısı olabileceğini açıkladığından bu yana, çok sayıda yorumcu bu asırlık uygulamanın ölüm ilamını güven içinde imzalamıştır⁹.

İşgüzar davranış bilimi uzmanlarının hedefi haline gelen yalnızca el sıkışmak değildir. Bu dokunmama politikaları sadece insanlar arasındaki fiziksel teması değil, insanın kendisine de dokunmamasına yöneliktir! University College London Davranış Değişimi Merkezi müdürü olan Profesör Susan Michie, BBC Radio4'ün *World at One* programında ve basında halka yüzlerine dokunmamaları konusunu tavsiye etmektedir. Prof. Michie'nin mantrası: "Ellerini yıka, 2 metre aralıkla dur - ancak yüzüne dokunma!"¹⁰ şeklindedir. Anlaşıldığı üzere bir davranış uzmanı olduğu için BBC ona kendi yanında bir Tanrıça gibi muamele yapmaktadır. Profesör Michie, ellerimizi her zaman omuz seviyesinin altında tutmak için bilinçli bir çaba göstererek yüzümüze dokunma alışkanlığımızın üstesinden gelmeyi öğrenmemizi tavsiye etmektedir. Araştırmalar günde ortalama 23 kez yüzümüze dokunduğumuzu gösterdiğinden, yaşamımızı bu şekilde sürdürme biçimimizi tam anlamıyla değiştirmek, kişiliğimize tamamen yabancı davranış biçimlerini benimsememizi gerektirmektedir.

Bununla birlikte bu sözde uzmanlar tarafından bizim için planlanan "yeni gerçekliğin" özüne aykırı olan tek insan teması da dokunma eylemi değildir. Cambridge Üniversitesi'ndeki biyogüvenlik uzmanları, koronavirüsün yayılmasını azaltmak için 275 öneri içeren bir liste hazırladılar. Bu önerilerin çoğu, dünyada hayat sürerken insanlar arasındaki fiziksel mesafeyi artıracak uygulamalar geliştirmeyi öngörmektedir.¹¹ Öngörülebilir şekilde heves kırıcı olarak, yeni gerçekliğin yeni normal, aile dışından kimseyle öpüşmeme veya sarılmama ve yakın arkadaşlardan oluşan küçük bir "grup" oluşturulmasını vurgulanmaktadır¹².

Gelecek için öngörülen 'yeni gerçeklik', halk sağlığının, sağlığı ve yaşamı korumaya yönelik mantıklı bir projeden evrilib insanların davranışlarını ve yaşam tarzlarını düzenleyen bir şekle dönüşmüştür.

Başka seçenek olmamakla birlikte...

İnsan davranışlarını değiştirme projesinin amaçlandığı bu hevese yönelik oldukça rahatsız edici bir nokta bulunmaktadır. İnsanların dostluklarını, samimiyetlerini ve sevgilerini gösterdikleri asırlık uygulamalar, o kadar da önemli değilmişçesine gelişi güzel bir şekilde göz ardı edilmektedir. Fauci, "El sıkışmayı artık unutun" şeklinde ısrar etmeden önce, "El sıkışmamıza gerek yok" demiştir. Ayrıca kendisi kesinlikle haklı, el sıkışmamıza gerek yoktur. Bir çocuğun ya da bir arkadaşın başını okşamaya, birbirimize sarılmamıza ya da sevgimizi göstermemize de gerek yoktur. Hayatımızı muhtemelen maske ve eldiven takarak ve fiziksel teması minimuma indiren rutinler benimseyerek yaşayabiliriz. Bu dünyanın Fauci'sinin bize ifade ettiği gibi, "Bunlar bizim iyiliğimiz için!"

Yeni gerçekliğin halk sağlığı projesinde iki önemli sorun bulunmaktadır. Birincisi, bu tür projeler son derece kadedercidir. İnsanın riayet etmesi ve uyum sağlaması gereken sabit ve güçlü bir gerçekliğin bulunduğu varsayımına dayanır. Bu görüş, geleceğin halihazırda bizim kontrolümüz dışındaki güçler tarafından kurulduğu inancına işaret etmektedir. İnsanın rolü, bu her şeye kudreti yeten gücün talep ettiği davranış biçimlerinin değişikliğine tabi olmak ve onları benimsemektir. Yeni gerçekliğin yazarları tarafından iletilen önceden belirlenmişlik duygusu, yarı-dini bir niteliğe sahiptir. Bu anlatıda eksik olan tek hususu, Kader'in doğüstü bir nitelikteki yapısıdır.



20 Aralık 2021

Dünyanın hiçbir şekilde eskisi gibi olmayacağı mantrası, başka bir alternatif yok şeklinde olan TINA dogmasının en son versiyonunu oluşturmaktadır. Bu açıdan, müzakere ve tartışma için çok az alan mevcuttur. Tavsiyeyi kabul etmeyi reddetmek, başka bireyleri riske atmanıza yönelik tepkiyi tetikleyecektir. Davranışlarımızı değiştirmemek sorumlu insanlar için bir seçenek değildir.

Bir topluma, insanların davranışlarını değiştirmekten başka seçeneklerinin olmadığı ifade edildiğinde, yeni gerçekliğin savunucularının “bir şeyler yapılmasının gerektiği” ile ilgili seslerini yükseltmeleri an meselesidir. Burada söz konusu ‘bir şey’ genellikle yeni yasa getirilmesi çağrılarına, insanların davranışlarını denetlemeye ve yaşamlarımızı yöneten düzenlemelerin genişlemesine yol açmaktadır. Bu eğilim, davranış uzmanı Susan Michie tarafından, pandeminin işaret ettiği noktanın “kolektivizmin kesinlikle gerekli” olduğunu gösterdiği bağlamda açıkça onaylanmıştır. Bir pandemi ve iklimle ilgili acil durumda, kimsenin kalkıp kendini koruyamayacağını, “Artık böyle değil” diyerek eklemiştir¹³. Topluma kolektivist çözümler dayatmak, yeni bir gerçekliğin üretilmesinin ikinci sırada gelen sorunlu neticesidir. Bireysel seçimler yapma hakkı ve özgürlüğün kullanılması, dünyaya kolektivist bir yönelimin kaçınılmaz hedefini oluşturmaktadır.

“Artık böyle değil” diyen söylemler artacaktır! Ve bu söylemler “bizim iyiliğimiz için” gerekçesi ile meşrulaştırılacaktır. Dokunma özgürlüğümüzü yitirmek halk sağlığı adına küçük bir bedel gibi görünebilir ancak mahrem kişisel davranışlarımız müdahaleci düzenlemelerin hedefi haline geldiğinde özgürce yaşama kapasitemiz ciddi şekilde tehlikeye girmektedir. Bu nedenle özgürlük kullanımını halk sağlığı adına gerekli olduğu gerekçesiyle sınırlandırma girişimlerine karşı direnmeliyiz.

Dokunma özgürlüğümüzü yitirmek halk sağlığı adına küçük bir bedel gibi görünebilir ancak mahrem kişisel davranışlarımız müdahaleci düzenlemelerin hedefi haline geldiğinde özgürce yaşama kapasitemiz ciddi şekilde tehlikeye girmektedir.

Kadere riayet etmeye mecbur değiliz

COVID-19’dan sonra dünya aynı olmayabilir ancak gelecekteki gidişatı etkilemek bize kalmaktadır. Geçmişte değer verdiklerimiz ve gelecekte değer vermek istediklerimizle en tutarlı olacak yaşam tarzını benimsemek amacıyla, en kötüsü bitene kadar davranışlarımızı geçici olarak değiştirme yönünde karar verebiliriz. Dokunma kuralları yolundan işe başlarsak, bunun sebebi bu durumun alternatifinin olmayışı değil, daha yaratıcı ve insani başka bir alternatifi hayal etmedeki başarısızlık olacaktır.

Eğer hepimizin maske taktığı ve birbirimize dokunmaktan korktuğumuz bir dünyada yaşamayı istememe sempati duyuyorsanız, insan temasını yeni normalin ayrılmaz bir parçası haline getirmenin yollarını bulmayı seçebiliriz. Karşılaştığımız zorlukların üstesinden gelmek için insan yaratıcılığının güçlerine başvurursak, “el sıkışmayı unutmamız” gerekmeyecektir. Her şey kadere riayete karar vermemize veya insanlığın kaderi için sorumluluk almamıza bağlıdır.

Felaketlerin rahatsız edici derecede yıkıcı güçleri olmasına rağmen, insanlık çoğu zaman sıkıntıları bir fırsata dönüştürmeyi başarmıştır. Doğal afete karşı korularımız tekrar tekrar insan yaratıcılığının yükselişinde bir katalizör görevi görmüştür. 1755 Lizbon depremi, bilimin kentsel altyapı inşasına uygulanmasına teşvik kaynağı olmuştur. 1953’te korkunç sel felaketi Hollanda’yı vurduğunda, Hollandalılar dünyanın teknolojik



20 Aralık 2021

harikalarından biri olan, başarılı bir su yolu sistemi inşa etmişlerdir. Sosyal reform genellikle bir felaketin ürünü olarak ortaya çıkmıştır. 19. yüzyılda Manchester'da bulunan pamuk fabrikalarını kasıp kavuran bulaşıcı ateşten dolayı çalışanların ölmesinden sonra çalışma koşullarındaki iyileştirmeler desteklenmiştir. Amerika Birleşik Devletleri'nde şehir planlaması çalışmaları 1871 Chicago yangınından sonra başlamıştır. Illinois eyaletinde 259 işçinin ölümüne yol açan 1909 Cherry madeni felaketinden sonra yeni sağlık ve güvenlik yasaları kurumsallaştırılmıştır. Titanik battığında, yolcu emniyeti konusunda büyük bir incelemeye yol açmış ve denizdeki tehlikelerin önemli ölçüde azaltılmasını sağlamıştır.

COVID-19'un sağlık hizmetleri ve ilaç biliminde yeni ve heyecan verici yenilikleri teşvik etmemesi için hiçbir neden bulunmamaktadır. Geleceğin yeni gerçekliği olarak ortaya çıkan durum, bir virüs tarafından önceden belirlenmemiştir. Halk sağlığı girişimcilerinin öngörüsünün aksine, geleceğin yapısı insan sağlığına yönelik bir tehdide karşı savunmaya indirgenemez. Nihayetinde yeni gerçeklik, kendimizi değişen bir dünyanın öznesi veya nesnesi olarak görüp görmememiz tarafından belirlenecektir.

Geleceğin yeni gerçekliği olarak ortaya çıkan durum, bir virüs tarafından önceden belirlenmemiştir. Halk sağlığı girişimcilerinin öngörüsünün aksine, geleceğin yapısı insan sağlığına yönelik bir tehdide karşı savunmaya indirgenemez. Nihayetinde yeni gerçeklik, kendimizi değişen bir dünyanın öznesi veya nesnesi olarak görüp görmememiz tarafından belirlenecektir.

Dipnotlar

- 1 <https://www.vrt.be/vrtnws/en/2021/09/25/belgian-pm-climate-vaccines-and-terrorism-nobody-is-safe-un/?fbclid=IwAR3Q7myfFPP-4dHfQGj0iBb2rnjhjeydtbcmz20G68B1L73IEMh621CgGK-Cw>
- 2 See <https://researchonline.lshmt.ac.uk/id/eprint/4657884/1/Reducing%20SARS-CoV-2%20transmission%20in%20the%20UK%20A%20behavioural%20science%20approach%20to%20identifying%20options%20for%20increasing%20adherence%20to.pdf>
- 3 <https://www.telegraph.co.uk/news/2021/04/02/state-fear-ministers-used-covert-tactics-keep-scared-public/>

- 4 This development is discussed in Chapter 7 of my study, *The Politics of Fear*, Furedi(2005).
- 5 This development is discussed in Chapter 7 of my study, *The Politics of Fear*, Furedi(2005).
- 6 <https://www.euroweeklynews.com/2020/04/14/who-warns-that-the-world-will-need-to-learn-to-live-in-this-new-reality-as-covid-19-will-not-simply-disappear/>
- 7 <https://www.dailymail.co.uk/news/article-8214029/We-wear-masks-Senior-World-Health-Organization-official-says-new-norm.html>
- 8 http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/alcohol-use/news/news/2020/04/alcohol-does-not-protect-against-covid-19-access-should-be-restricted-during-lockdown/_recache?fbclid=IwAR1O2eLCTg9eTmaKzAZY1w8gNJRxtc7h9_IWaIqyaUmgO-ZURDMdDjNr30oM
- 9 https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-pandemic-04-08-20/h_9d387b68d1c653f0bb54cb0d866fb3b6
- 10 <https://edition.cnn.com/2020/04/02/health/how-to-stop-touching-your-face-wellness/index.html>
- 11 <https://www.telegraph.co.uk/news/2020/04/15/shopping-tongs-keeping-cats-inside-among-ways-beat-coronavirus/>
- 12 <https://www.telegraph.co.uk/news/2020/04/15/shopping-tongs-keeping-cats-inside-among-ways-beat-coronavirus/>
- 13 <https://www.vox.com/the-highlight/2020/3/24/21191184/coronavirus-social-distancing-pandemic-spring-break-keep-calm-carry-on>

Yazar Hakkında

Kent Üniversitesi'nde Profesör olarak görev yapan Frank Furedi, lisans derecesini McGill Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi alanında, yüksek lisans derecesini Afrika Siyaseti alanında, doktorasını ise Londra Üniversitesi Doğu ve Afrika Çalışmaları bölümünde tamamlamıştır. Profesör Furedi bir sosyolog ve sosyal yorumcudur. Araştırmaları, Batı toplumlarında ihtiyati kültür ve riskten kaçınma çalışmalarının işleyişine yöneliktir. Kendisini 20'den fazla kitabın yazarıdır, bunlar arasında; *Paranoid Parenting* (2001); *Therapy Culture* (2003); *Politics of Fear* (2005), *How Fear Works: Culture of Fear in the Twenty-First Century* (2019), ve *Why Borders Matter: Why Humanity Must Relearn the Art of Drawing Boundaries* (2020) isimli eserler yer almaktadır. Kendisinin "Culture of Fear (1997) isimli kitabı "Korku Kültürü" ismi ile Türkçe diline çevrilmiştir. Profesör Massad'ın yazıları birçok akademik dergide yayınlanmış ve uluslararası alanda birçok ödül almıştır.



20 Aralık 2021

PROJE HAKKINDA

İnsanlık ve Gezegen İçin Ortak Ufuk Tasavvuru

Dünya son derece sorunlu bir dönemden geçmektedir ve tüm insanlık derin bir kriz içinde görünmektedir. İnsanlık küresel düzeyde olduğu kadar tek tek ülkeler düzeyinde de ciddi ekonomik, sosyal, kültürel, çevresel ve siyasi, krizler yaşamaktadır. Karşı karşıya kalınan meydan okumalar finansal çöküşlerden iklim değişikliğine, uluslararası terörizmden bölgesel çatışmalara, mülteci sorunundan yabancı düşmanlığına kadar çok çeşitli alanlarda ortaya çıkmaktadır.

Yaşanan krizler ve Pandemi ile ağırlaşan sorunlar romantik küreselleşme söylemlerini büyük oranda geçersiz kılmaktadır. Tarih akmaya devam etmektedir. Ancak, insanlığın ortak sorunlarına içe kapanarak, kutuplaşarak, önyargıları artırarak bir cevap bulunamayacağı da çok açıktır. Sorunlarımız ne kadar ağır olursa olsun, asla değiştirilemez bir kader ile karşı karşıya değiliz. Yaşadığımız sorunların esas olarak insanın yaptıklarından kaynaklandığı ve yine insani bir çabayla aşılabileceği inancındayız. Dünyanın birçok bölgesinde yaşanan bu derin krizi aşmak için çok farklı arayışlar olduğunu biliyoruz.

Bilinçli, sabırlı ve ortak bir çaba ile insanlığın yaşadığı sorunları aşabiliriz. Dünyanın çok farklı kültür ve coğrafyalarındaki haysiyetli insanların daha fazla dayanışma göstermesinin vakti çoktan gelmiştir. Tüm kimliklerimizin ötesinde insan onurunu esas alarak konuşma zamanıdır. Hakikati ve adaleti eksen olarak gören onurlu insanların ittifakı, insanlık için yeni bir dayanışma dönemi başlatabilecektir. Onurlu bir gelecek mümkündür. Dünyanın birikimi ile ve dünyaya hitap ederek yürüyecek bu süreçte, Türkiye'nin coğrafi, tarihi ve kültürel özellikleri ile ayrıcalıklı bir konuma sahip olduğuna ve insanlığın bu ortak çabasına ev sahipliği yapabileceğine inanıyoruz.

Proje kapsamındaki hedefimiz, dünyanın önde gelen düşünürlerini bir araya getirerek, gücünü insan haysiyetinden alan, insanlığa ortak bir ufuk sunmak için insanlığın ve gezegenin geleceğini bütünsel bir sinerji ile inşa etmeyi amaçlayan uluslararası bir fikir platformu oluşturmaktır. Kapadokya Üniversitesi olarak bu konudaki vizyonumuz; dünyanın önde gelen düşünürlerinin insanlığın ve gezegenimizin ortak geleceği için tasavvurlarını ortaya koyacakları, gözlemledikleri meydan okumalar ile fırsatları paylaşacakları bir akademik çalışmaya zemin sunmaktır.

Proje hakkında detaylı bilgiye <https://commonhorizon.kapadokya.edu.tr> adresinden ulaşabilirsiniz.

Kapadokya Üniversitesi (<https://kapadokya.edu.tr>) Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde yakın dönemde kurulmuş bir vakıf üniversitesidir. Üniversite; çıkış noktası evrensel uygulaması milli olan bir eğitim anlayışıyla, Türkiye'yi 21. Yüzyılı gerçekçi bir şekilde yorumlayabilen ve bundan dolayı görüşleri önem ve değer gören, kendi alanında yetişmiş, bilgisini paylaşmaktan mutluluk duyan ve güvenilir yeni nesil kamuoyu önderleri yetiştirmektedir. Kapadokya Üniversitesi, akademik ve mesleki olmak üzere birbirlerinden feyz alan ve destekleyen iki sütunlu bir sistemi başarılı bir şekilde uygulamaktadır.

KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ
HAKKINDA